



## Agenda

Vrijdag 18 december	Kerstviering in school
Zaterdag 19 december	Eerste dag van de kerstvakantie
Maandag 4 januari	Weer naar school

## Van Sint naar Kerst

Na een supergezellig Sinterklaasfeest met de ALLERBESTE piet, hebben we de Sintversieringen gewisseld met de kerstversieringen. Inmiddels ziet de school er heel erg gezellig en sfeerful uit met alle kerstbomen, lampjes, glitters en zelfgemaakte kerstkunst. In het kader van hoe meer “blingbling” hoe beter is het een bonte verzameling geworden. De kinderen vinden het prachtig en wijzelf stiekem ook 😊. De dagen voor kerst zijn sfeerful. De groepen starten de dag in het donker, lezen met een lampje en komen in de sfeer van samen zijn en gemoedelijkheid. We maken er een mooie laatste week van volgende week.



## Kerstviering 2020

Ook onze Kerstviering zullen we op een andere manier laten plaatsvinden. We hebben ons te houden aan de maatregelen die er voor scholen gelden. Een feest in het bijzijn van de ouders kunnen we dus voor het eerst dit schooljaar niet organiseren... De kinderen gaan een sfeerfulle kerstviering beleven op vrijdag 18 december. De laatste dag voor de kerstvakantie. De viering is onder schooltijd.



We starten deze dag met een heerlijk en coronaproof Kerstontbijt op school. De kinderen mogen in pyama, in onesi of geheel op chique in gala. Whatever makes them happy, je kan op vele manieren "dress to impress" toepassen en het mag er allemaal zijn 😊. Na een sfeervol kerstontbijt is er een klassenprogramma met creativiteit, spel en kerstfilm. Voor de lunch nemen de kinderen hun eigen lunch mee. Als afsluiter van die lunch krijgen alle kinderen een overheerlijk kerstdessert. Gemaakt door Culivents. De kinderen van groep 1 krijgen dat 's ochtends al. We maken er ook dit jaar een mooie viering van. Anders dan anders, maar niet minder gezellig!

### Kerst over de wereld

Bij Kerst horen diverse tradities. En deze tradities zijn in ieder land anders. Voor de meesten van ons betekent kerst: de kerstboom optuigen, kerstliedjes luisteren, gezellig samen zijn met familie. Door christenen wordt de geboorte van Jezus Christus gevierd. Voor veel mensen is de betekenis de "winterwende", waarin de overgang van donker naar licht wordt gevierd. Vandaar de symboliek met lichtjes, kerstballen als teken van vruchten die opnieuw groeien en de groene kerstboom, die verwijst naar de winter die overwonnen is." Over de hele wereld zijn soortgelijke tradities te vinden:



- Joden vieren geen Kerstmis, maar in de maand december vieren Joodse mensen het lichtfeest of Chanoeka. De datum verandert elk jaar, omdat joden de maankalender volgen. Dit feest duurt 8 dagen, er branden op een kandelaar of Chanoekia elke dag een kaarsje tot ze alle 8 branden."
- Moslims vieren geen Kerstmis, en er zijn ook geen islamitische feesten rond die data. De Islamitische feesten hebben ergens wel gelijknissen met Kerst. Tijdens het id-alfitr of Suikerfeest komen Moslims ook samen met familie of vrienden om lekker te eten en er een leuke dag van te maken. Tijdens het Offerfeest (Eid Al-Adha) wordt er ook in gezamenlijkheid gegeten om symbolisch de profeet Ibrahim te herdenken.
- Boeddhisten vieren geen Kerstfeest. Wel hebben zij de Wesak, dat is een vergelijkbaar feest. Dan wordt de geboorte, dood en verlichting van Boeddha herdacht. Dat wordt dan in mei gevierd, met allerlei rituelen, lezingen, meditatie en offers die aan de monniken worden gegeven. Er is ook een gezamenlijke maaltijd, maar dit feest verloopt niet zoals Kerstmis in familieverband. De festiviteiten vinden plaats in de lokale tempel, waar de boeddhisten naartoe trekken.
- Het Hindoeïsme gebruikt de decemberdagen in de hindoe-traditie, praten bij met familieleden, leggen ruzies bij en genieten van een lekkere maaltijd. Het eten is vegetarisch, omdat in deze periode mededogen voor anderen nog belangrijker is. In plaats van een Kerstmis vieren ze jaarlijks in december de herdenking van de Bhagavad-Gita, de bijbel van het hindoeïsme. Dat is een belangrijk moment van zelfreflectie, waarop stilgestaan wordt bij wat beter kan in hun leven, en ook voor anderen.
- In Caracas, de hoofdstad van Venezuela wordt het volgende gedaan met Kerst.... Vlak voor de kerstperiode worden al veel wegen afgesloten en trekken vele mensen de straten door op hun rolschaatsen. Allerlei soorten mensen zijn op straat te vinden en ze bezoeken zelfs al rollend de ochtendmis in de kerk.
- In Engeland en Amerika hangen mensen met kerst een mistletoe op in huis. Deze tak wordt in Nederland maretak genoemd en staat symbool voor vriendschap. Als iemand per ongeluk onder de mistletoe staat (iedereen gaat er natuurlijk expres onder staan!) mag diegene gekust worden!
- In Catalonië (Spanje) hebben ze 'Tió de Nadal'. Een zelfgemaakt houten poppetje van brandhout. Op kerstavond wordt het poppetje in de kachel gezet en gevraagd om te geven. Zo komen er cadeautjes tevoorschijn als was het Sinterklaas..
- Dan de Oekraïne... Hier gaan ze liever voor 'creepy' kerstbomen met spinnen en spinnenwebben er in. Volgens een oude traditie eren zij daarmee een oude, arme weduwe. Deze mevrouw was arm en had geen geld om de kerstboom mooi te kunnen versieren voor haar familie. Volgens de oude legende was haar kale boom de volgende ochtend versierd door een spin. Toen ze wakker werden, zagen ze allerlei webben in de boom en werd het voor hen toch nog een mooie kerst. De spin komt nu nog terug in allerlei kerstversiering.



- In Zweden zijn ze gek op geiten met de kerst, ze vereren de Yule Goat (kerstgeit). Hij wordt gezien als een soort voorloper van de kerstman en gaf cadeautjes aan de kinderen. De geit speelt dan ook nog steeds een belangrijke rol in de kerstversiering in Zweden. Deze staat sinds 1966 op het Gävle's kasteelplein en wordt daarom ook wel Gävle's Goat genoemd.
- In Japan wordt kerstmis niet echt groots gevierd, voor hen heeft het geen religieuze betekenis. Tweede kerstdag kennen ze niet en ze leggen veel meer de nadruk op kerstavond. Waar wij ons druk maken of er biefstuk, hert of eend gegeten moet worden, eten ze in Japan gewoon lekker kip. Kip van de KFC wel te verstaan... In de jaren '70 is er een reclamecampagne geweest van de KFC voor de Kerst en sindsdien is het een echte hit geworden. Het aanbod van KFC is zelfs speciaal op Kerst gericht met een kersthema voor je emmertje kip. Reserveren voor kerstavond moet je dan ook ruim van tevoren doen (lees: maanden) om nog een plekje te kunnen bemachtigen.
- Zon, zee, strand en lekker surfen... Niet waar je direct aan denkt als je aan de kerst denkt toch? Toch is dit hoe elk jaar kerst wordt gevierd in Australië, hier is het namelijk hartje zomer rond de kerstperiode. En wat is er leuker dan in je kerstmannenpak de surfplank op te stappen. Lekker kerst vieren op het strand!
- IJsland kent naast de kerstman nog meer gulle gevers. Zij hebben 13 'kerstjongens' (Jolasveinar) die in de bergen wonen. Van 11 – 23 december zal er elke dag één vanuit de bergen naar beneden komen om de huizen een bezoekje te brengen. De kinderen zetten hun schoen in de hoop cadeautjes te krijgen, maar als je stout bent geweest krijg je een aardappel. De kerstjongens staan bekend om hun kwajongensstreken.

### Schoolfruit

Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief, verstrekken we weer een periode lang schoolfruit. Voor alle kinderen, van groep 1 t/m 8. We doen dit net als vorig jaar op woensdag, donderdag en vrijdag. De kinderen krijgen dan in de ochtendpauze van 10 uur een stuk fruit vanuit school. We spreken weer af dat ieder kind zelf een vervangend stuk fruit meeneemt als ze het hieronder genoemde fruit echt niet lusten... Het schoolfruit van volgende week:

Woensdag: Waspeen

Donderdag: Ananas

Vrijdag: Peer

### Kinderwoud breidt uit! Tweede groep peuteropvang op De Treffer

Kinderwoud Kinderopvang breidt uit! Vanaf maandag 4 januari 2021 start op locatie De Treffer in Gorredijk een tweede groep peuteropvang. Vooruitlopend op de nieuwe school waar opvang en onderwijs samen komen, wordt de nieuwe groep peuteropvang net als de BSO nu al gehuisvest in de school. De groep gaat nauw samenwerken met groep 1, maar doet natuurlijk ook gezamenlijke activiteiten met de bestaande groep peuteropvang in de unit. Bovendien maken beide groepen gebruik van dezelfde omheinde buitenspeelplaats en via de ramen met de buitenruimte er tussen zijn de groepen met elkaar verbonden. De samenwerking tussen de peutergroep in de unit en de kinderopvang blijft gewoon bestaan. De rijke speelleeromgeving op de peuteropvang van Kinderwoud is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het VVE-programma Uk en Puk op beide groepen een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding vormen hierin de basis. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is!

### Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de mentor van je kind of met Jitske de Boer, clustermanager (jitskedeboer@kinderwoud.nl of 06 - 12 896 771)

*Een fijn en gezond weekend gewenst!*

